

AckxFrans	241	SerreynHilde	277
AckxFrans-tekst	242	SerreynHilde-tekst	278
AperePalmyre	243	SnauwaertUrbain	279
AperePalmyre-tekst	244	SnauwaertUrbain-tekst	280
B604	245	VanAsselValereEH	281
B604-tekst	246	VanAsselValereEH-tekst	282
BaeckelandtAchiel-tekst2	247	VanAudenaerdeIrma	283
BaeckelandtAchiel-tekst	248	VanAudenaerdeIrma-tekst	284
BaeckelandtAchiel2	249	VanGoetsenhovenGermaine	285
BaeckelandtAchiel	250	VanGoetsenhovenGermaine-tekst	286
BourgooIsabelle	251	VanKerschaverCamiel	287
BourgooIsabelle-tekst	252	VanKerschaverCamiel-tekst	288
BulckePeter	253	VandenberghRobert-tekst	289
BulckePeter-tekst	254	VanWassenhoveMaria	290
CattermanMady	255	VandierendonckGustaaf-tekst	291
CattermanMady-tekst	256	VandenberghRobert	292
CoppensAugust	257	VandierendonckRoger-tekst	293
CoppensAugust-tekst	258	VandierendonckGustaaf	294
DeCuyperEmiel	259	VandierendonckVictor-tekst	295
DeCuyperEmiel-tekst	260	VandierendonckRoger	296
DeGrooteAndre	261	VandierendonckWalther-tekst	297
DeGrooteAndre-tekst	262	VandierendonckVictor	298
DeVoogtFernand	263	VanwassenhoveMaria-tekst	299
DeVoogtFernand-tekst	264	VandierendonckWalther	300
DhontRenilde	265	VanweldenMarguerite	301
DhontRenilde-tekst	266	VanweldenMarguerite-tekst	302
DobbelaereMadeleine	267	VerbruggheRobert-tekst	303
DobbelaereMadeleine-tekst	268	VerbruggheRobert-krantenartikel	304
MilleLodewijkJoseph	269	VerhaegheHermina-tekst	305
MilleLodewijkJoseph-tekst	270	VerbruggheRobert	306
PotaporvnaJankinaGalina	271	VlietinckGilbert-tekst	307
PotaporvnaJankinaGalina-tekst	272	VerhaegheHermina	308
RotsaertJules	273	VlietinckJozef	309
RotsaertJules-tekst	274	VlietinckGilbert	310
SerieRenee	275	Z443	311
SerieRenee-tekst	276	Z443-tekst	312



nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
241	AckxFrans.jpg	1	-270	1680	1264	

2

<p style="text-align: center;">†</p> <p style="text-align: center;">Van aardse banden ontbonden, heeft God in de eeuwige gemeenschap opgenomen de ziel van Heer</p> <p style="text-align: center;">FRANS ACKX weduwnaar van Mevrouw Maria VANDIERENDONCK</p> <p style="text-align: center;">geboren te Heist op 24 november 1890 en godvruchtig overleden te Knokke op 26 augustus 1973, bediend met de troostmidelen van ons geloof.</p> <hr style="width: 10%; margin: auto;"/> <p>Men klaagt, indien de kiele strandt maar niet wanneer zij rijk belaan, uit de verbolgen oceaan in een behouden haven landt. Vondel</p> <p>Wanneer een schoon leven ten einde is, begrijpen wij beter, dat ook het edelste en beste op aarde maar een tijd wordt gegund en alles de weg opgaat van de vergankelijkheid. Maar in de nevel en de deemstering van de dood blijft de nagedachtenis van Frans schitteren als een heldere ster in donkere nacht. Niet zonder ontroering en dankbaarheid kunnen zijn dierbaren het voorbeeld herdenken dat hij hen heeft nagelaten, het leven dat hij heeft geschreven, met zijn geest zo alles naar wijs beleid en gezond oordeel ordenend, met zijn handen nooit moe van werken en steeds tot wederdienst bereid, met zijn ogen steeds wakend over allen en alles, met zijn hart zonder onderscheid alle medemensen in één liefde omvatte, met zijn rotsvast geloof dat Gods wil aanbad in voor- en tegenspoed, met zijn betrouwen dat nooit wankele in de beproeving.</p>	<p>Trouw heeft hij zijn plicht vervuld tegenover zijn God en zijn volk.</p> <p>In de moeilijke jaren van de oorlog heeft hij door zijn moed en durf, mensen gered en in veiligheid gebracht.</p> <p>Wat schoner kan er van iemand gezegd worden dan dat hij alleen vrienden telde.</p> <p>Moge de Heer hem nu laten binnenvaren in de eeuwige Haven.</p> <p>Dat zijn kinderen en kleinkinderen met een dankbare herinnering Vader en grootvader blijven gedenken in een vroom gebed.</p> <p>Dat wij allen in zijn leven en in zijn sterven de weg vinden naar de Heer, de weg van trouwe plicht, en diep geloof.</p> <hr style="width: 10%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">†</p> <p>De families ACKX, VANDIERENDONCK, COUWYZER en DE GROOTE,</p> <p>danken u van harte voor de blijken van Kristelijke deelneming en gebeden.</p> <p style="text-align: right;">Begr. M. Rotsaert, Heist - Eddy-Druk</p>
--	---

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
242	AckxFrans-tekst.jpg	1		1296	1664	

3



nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
243	AperePalmyre.jpg	1	-270	1680	1264	

4

†
GEDENK IN UW VROOM GEBED
DE ZIEL VAN MEVROUW
PALMYRE APÈRE

echtgenote van Mijnheer Pierre DEVOS
geboren te Heist op 26 februari 1903 en
godvruchtig overleden te Knokke-Heist
op 11 juli 1974, bediend met de troost-
middelen van ons geloof.

Het is een lange en smartelijke weg ge-
weest, sinds de ziekte begon. Het moet
haar pijn gedaan hebben, zo machteloos
te staan tegen de langzame aftakeling.
Zoveel jaren van lijden en pijn.

Sinds de Heer verrezen is, weten wij dat er
niets vergeefs is in deze wereld, dat elk
leed, elke goedheid en elke bekommernis
zijn zin krijgt. Het bidden van Kristus en
ons bidden hebben de trapgebouwd, waar
wij elkaar ontmoeten. Heer, luister nu naar
ons bidden, terwijl wij hier samen zijn met
familie en vrienden. Laat haar leven in uw
liefde.

Mijn dierbare echtgenoot, wat er tussen
ons is omgegaan al die jaren, zal niemand
ooit vermoeden. Er was zoveel, en toch
ook zo weinig. Wij wisten wat wij aan el-
kaar hadden. Gij weet hoe dankbaar ik u
ben, voor alles wat je voor mij deed. Zo-
iets is niet onder woorden te brengen.

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen en
familie : zo heb ik dan afscheid genomen
van u allen. Moge de Heer mij nu het leven
schenken, dat hij beloofde aan allen die in

Hem geloven. Wil voor mij bidden, opdat
het kruis van zovele jaren be kroond mag
worden in het verrijzen met de Heer.

Beste Zusters en Verpleegsters van het
Wit-Gele Kruis en de Kliniek te Knokke,
dank voor al de goede zorgen, dank voor
alles.



De families
APÈRE, DEVOS, VERSTAEVEL
en STOENS,

danken u van harte voor de
blijken van Kristelijke deelneming
en gebeden.

Begr. M. Rotsaert, Heist - Eddy-Druk

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
244	AperePalmyre-tekst.jpg	1		1280	1664	

Herinner U de namen, Heer, van hen die ons in de dood zijn voorgaan, getekend met het geloof, de Heren :

RUDI LEBAHN

Schipper
echtgenoot van Mevrouw
José SAVELS
geboren te Neubrandenburg
op 29 oktober 1944

ANDRÉ WILLE

Motorist
echtgenoot van Mevrouw
Pietertje ROOS
geboren te Assebroek
op 14 oktober 1921

EUGÈNE LAGAST

Matroos
echtgenoot van Mevrouw
Gabrielle VANDIERENDONCK
geboren te Uitkerke
op 29 december 1927

WILLIAM DE GROOTE

Matroos
echtgenoot van Mevrouw
Rita COUWIJZER
geboren te Knokke
op 12 april 1951

NORBERT CALUS

Scheepsjongen
zoon van Heer en Mevrouw
Gerard CALUS-ELIAS
geboren te Knokke
op 18 mei 1959

Zij zijn uitgevaren uit de haven van Zeebrugge met de B. 604 "Ibis", op 3 november 1975 en zij zijn gestorven op zee tengevolge van een scheepsramp op 13 november 1975. ———
Mogen zij in vrede rusten bij de Heer.



nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
245	B604.jpg	1	360	1952	1408	

Heer, als wij stil in onze kooi liggen, en zonder woorden, zwijgend tot U bidden, alleen maar denkend aan ons leven en aan U, hoort U ons dan ?

Heer, als wij rondom ons het bulderen horen van ongenadige watermassa's, en wij liggen te wachten op beter weer, begrijpt gij dan ons zwijgend hart, en de vragen die wij niet uitspreken ?

Verstaat Gij ons, Heer, als wij een gescheurde korre bovenhalen, of een opengetrokken lege kuil, of de zware stenen, of als wij op de brug alleen het tot schuim geslagen water zien op de ruiten, of niet meer weten waar het water en waar de lucht begint, of als een halve vangst van dek wordt weggespoeld...

Verstaat Gij ons, Heer, als wij alleen een gestoorde radar en de radio hebben ? Verstaat Gij ons, als wij met tranende ogen buiten door de mist trachten te boren, met dat dubbele gevoel van dreigend gevaar ; en terzelfdertijd die absolute eenzaamheid, de indruk van alleen te zijn op een eindeloze zee, waarvan we niet eens de golven kunnen zien ?

Hoort Gij, Heer, het bidden van de mensen die thuis op ons wachten, ziet gij het licht van de kaars, hoort Gij het avondgebedje van onze kinderen, die straks weer eens hun vader zullen zien ? Vader die vissen moet vangen opdat zij brood en kleren zouden hebben...

Dan, Heer, begrijpt gij ook dat het moeilijk is ons hoofd te rechten, dat het moeilijk is om te aanvaarden dat gij geen wonder hebt gedaan... Wij hadden hen nog zo nodig : onze echtgenoot, onze vader, ons kind, onze vrienden !

En toch, Heer, willen wij het proberen, willen wij proberen de hardheid van onze lippen te wissen, en één moment te danken, te danken voor wat wij wel gekregen hebben : de jaren van gelukkig zijn tesamen, de blijde klank van nieuw leven in ons gezin, de vreugde van elkaar zo dikwijls weer te vinden in de liefde van weinig woorden, de hoopvolle klanken van : 't gaat allemaal goed aan boord, en de hunkerende trouw toen

hij riep dat ze naar huis aan 't lopen waren. Wij willen proberen te danken voor al het goede dat wij hebben gehad, en één moment niet denken aan wat er nog had kunnen zijn...

Mijn lieve echtgenote, kindjes, moeder en vader, beste vrienden, hoe graag hadden wij u die angstige uren en dat pijnlijke verlies bespaard. Wij dachten aan u in die laatste ogenblikken die zo verschrikkelijk vlug kunnen gaan. Wij zijn gebleven in ons werk : het werk dat voor u en onze kinderen was. - Wil ons al te korte leven aanbieden aan de Heer, die zo van de vissers heeft gehouden. Hij kan de woorden vinden die je nodig hebt.



De families

LEBAHN, SAVELS, VANHOENACKER, WILLE, ROOS, LAGAST, VANDIERENDONCK, DE GROOTE, COUWIJZER, CALUS en ELIAS,

De Rederij Heer en Mevrouw
Roger BOUSSEMAERE-CATTOOR,

danken u van harte voor de
blijken van christelijke deelneming
en gebeden.

Begr. M. Rotsaert, Heist - Eddy-Druk

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
246	B604-tekst.jpg	1		1440	2016	

7



In de vrede van Christus ruste nu voor eeuwig
DE HEER

ACHIEL BAECKELANDT

weduwnaar van Mevrouw Herminia VERHAEGHE
geboren te Oostkamp op 28 februari 1896 en
godvruchtig overleden te Knokke in de kliniek
O.L. Vrouw ter Linden op 9 februari 1971, gesterkt
door de HH. Sacramenten der Stervenden.

De tijd van God te zoeken, is dit leven ; de tijd
om Hem te vinden, is de dood ; de tijd om Hem
te bezitten is de eeuwigheid.

Zo is het leven : God geeft het ons en neemt het
terug wanneer het Hem belieft. God alleen is de
Heer over leven en dood. Wij weten dat wij eens
zullen sterven, om door de dood het eeuwig leven
in te gaan.

Zalig de mens die goed leeft en daarom ook goed
sterft, want zoals de boom valt zo ligt hij

Ik was een mens en had dus mijn gebreken, maar
ik vervulde mijn plicht als mens. als christen, als
vader, zo goed ik kon, de Heer oordeelt !

Bidt voor mij, ik bid voor u. En laat dit geen ijdel
woord zijn, maar een blijvende afspraak tussen ons,
die elkaar hebben lief gehad, en lief en leed samen
hebben gedeeld.

DIERBARE KINDEREN en KLEINKINDEREN,
pas een goed jaar is moeder heengegaan en hebben
wij dit verlies geleden. Nu ga ik ook heen om moe-
der te vervoege. Heb dank voor uw goede zorgen
en genegenheid. Moge de Goede God U helpen,
daarvoor bidden wij nu samen met moeder.

DIERBARE FAMILIE en VRIENDEN, uw gebed
is uw schoonste blijk van genegenheid



De families

BAECKELANDT, VERHAEGHE,
DE GRANDE en VERBANCK,

*danken U van harte voor de blijken
van Kristelijke deelneming en gebeden.*

Begr. M. Rotsaert, Heist - Eddy-Druk

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
247	BaeckelandtAchiel-tekst2.jpg	1	360	1664	1312	

8



In de vrede van Christus ruste nu voor eeuwig
DE HEER

ACHIEL BAECKELANDT

weduwnaar van Mevrouw Herminia VERHAEGHE
geboren te Oostkamp op 28 februari 1896 en
godvruchtig overleden te Knokke in de kliniek
O.L. Vrouw ter Linden op 9 februari 1971, gesterkt
door de HH. Sacramenten der Stervenden.

De tijd van God te zoeken, is dit leven ; de tijd
om Hem te vinden, is de dood ; de tijd om Hem
te bezitten is de eeuwigheid.

Zo is het leven: God geeft het ons en neemt het
terug wanneer het Hem belieft. God alleen is de
Heer over leven en dood. Wij weten dat wij eens
zullen sterven, om door de dood het eeuwig leven
in te gaan.

Zalig de mens die goed leeft en daarom ook goed
sterft, want zoals de boom valt zo ligt hij

Ik was een mens en had dus mijn gebreken, maar
ik vervulde mijn plicht als mens, als christen, als
vader, zo goed ik kon, de Heer oordeelt!

Bidt voor mij, ik bid voor u. En laat dit geen ijdel
woord zijn, maar een blijvende afspraak tussen ons,
die elkaar hebben lief gehad, en lief en leed samen
hebben gedeeld.

DIERBARE KINDEREN en KLEINKINDEREN,
pas een goed jaar is moeder heengegaan en hebben
wij dit verlies geleden. Nu ga ik ook heen om moe-
der te vervoege. Heb dank voor uw goede zorgen
en genegenheid. Moge de Goede God U helpen,
daarvoor bidden wij nu samen met moeder.

DIERBARE FAMILIE en VRIENDEN, uw gebed
is uw schoonste blijk van genegenheid



De families

BAECKELANDT, VERHAEGHE,
DE GRANDE en VERBANCK,

*danken U van harte voor de blijken
van Kristelijke deelneming en gebeden.*

Begr. M. Rotsaert, Heist - Eddy-Druk

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
248	BaeckelandtAchiel-tekst.jpg	1		1648	1232	

9



GRABO 3 - 1

GEDENK O MENS...

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
249	BaeckelandtAchiel2.jpg	1	-270	1296	1648	

10



nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
250	BaekelandtAchiel.jpg	1	-270	1296	1664	

11



nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
251	Bourgooisabelle.jpg	1	-270	1680	1312	

12

†
GEDENK IN UW GEBEDEN
DE ZIEL VAN JUFFROUW
ISABELLE BOURGOO
 dochter van wijlen Heer Louis
 en Mevrouw Magdalena VANDAMME
 geboren te Heist op 14 februari 1913 en
 godvruchtig overleden te Blankenberge
 op 21 september 1973, bediend met de
 troostmiddelen van ons geloof.

De machteloosheid is een schrijnende ervaring. Vooral de machteloosheid in de dood.

"Voor een boom is er nog hoop
 als hij wordt omgehakt :
 Hij loopt weer uit en nieuwe twijgen
 ontspruiten aan zijn stam."
 Maar sterft een mens :
 hij ligt machteloos neer,
 geeft hij de geest,
 waar is hij dan gebleven ?

Zo spreekt Job, uit het Oude Verbond.
 Maar als wij kristen zijn, dan wordt die
 machteloosheid doorbroken. Er is iemand
 die de oplossing bood : er is altijd iemand
 die van je blijft houden, liefde houdt niet op
 te bestaan. God wil alleen maar het goede,
 en al het goede in je leven blijft in zijn
 herinnering. God heeft geen pijn nodig, hij

heeft geen leed nodig. Ook de zonde wil
 hij van kant schuiven : alleen de liefde blijft,
 de dienstbaarheid, in al zijn konsekwen-
 ties.

Dank U dan, Heer, voor deze boodschap.
 Dank U voor het bewijs van Uw leven. - Nu
 wij hier samen zijn om te bidden voor deze
 overledene, vragen wij : let niet op onze
 fouten, maar op het geloof van uw kerkge-
 meenschap. Schenk ons Uw vrede, die gij
 belooft, aan wie in U geloven. Gij, die toch
 leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.



De families
BOURGOO en VANDAMME,

danken u van harte voor de
 blijken van Kristelijke deelneming
 en gebeden.

Philip Brunée.

Begr. M. Rotsaert, Heist - Eddy-Druk

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
252	BourgooIsabelle-tekst.jpg	1		1296	1664	

13



nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
253	BulckePeter.jpg	1	-270	1648	1264	

14

Bid God in Zijn barmhartigheid voor de ziel van
MEVROUW

MADY CATTERMAN

**Echtgenote van de Heer
WILLY VERMEULEN**

geboren te Walem op 15 april 1935 en bij een tragisch ongeluk overleden te Brugge op 7 december 1971, gesterkt door het Heilig Oliesel.

Met één slag werd deze jonge vrouw uit het leven gerukt en werd een familiegeluk aan stukken geslagen. Op een pijnlijke manier verdwijnt zij uit ons midden zonder één woord, zonder één blik voor hen die haar lief waren.

Maar de dood en kent geen leed
Zij zeisent immer wreed
en zonder mededogen.
Geen troost en wete ik, geen ;
Gij, Here, zult alleen
Gij kunt onz'tranen drogen.

G. G.

Och, sterven valt zwaar en altijd te vroeg verliest men een geliefde. Maar geen bitterheid mag het hart vervullen als men weet dat de dood een overgang is naar het leven, het eeuwige.

Wij hadden deze jonge moeder nog zo graag bij ons gehouden, want zij was zo goed. Heel haar leven was één zorg voor haar man en kinderen. Zij kende noch rust noch duur, steeds gereed om een helpende hand toe te steken. Haar zorgzaam oog zag zelfs het kleinste dat moest gedaan worden.

In alles heeft zij haar taak als moeder plichtsgetrouw volbracht. Voorwaar, het leven is maar schoon door de inhoud die wij er aan geven.

Mijn dierbare man, onze vroegtijdige scheiding zal u zwaar vallen, maar kom, wees moedig en betrouw op God. Waar er nood is, brengt God

ook steeds zijn bijstand. Wij bouwden samen aan de toekomst van ons gezin. Die taak zal u nu dubbel lastig vallen maar ik blijf met u verenigd.

Mijn lieve kinderen, al moet ge moeder vroeg missen, ik blijf voor u zorgen. Doet goed uw best en weest vaders vreugde en troost.

Gij allen, familie en vele vrienden, uw blijk van genegenheid mag geen ijdel woord zijn. Ik vraag u dan ook een vroom gebed.



Heer Willy Vermeulen,
Mejuffrouw Ann Vermeulen,
Mejuffrouw Rita Vermeulen,
De Heer en Mevrouw Emiel Vermeulen-Vanhecke,
De Heer en Mevrouw François Ingels-Vermeulen,
Mejuffrouw Huguette Vermeulen,
De families Catterman, Vermeulen, Gaelens en Vanhecke,

danken u om de bliken van christelijke deelneming en uw gebeden.

Begrav. L. Amys & Slabbinck - Druk. Verstraete

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
256	CattermanMady-tekst.jpg	1		1648	1280	

17



B. A. 66 - 6

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
257	CoppensAugust.jpg	1	-270	1680	1312	

18

"Gods wegen zijn niet uw wegen!... Gods wegen zijn niet te doorgronden!..."



Bij dit aandenken storten wij een vurig gebed
VOOR DE ZIELERUST VAN MIJNHEER

August COPPENS

weduwnaar van Mevrouw Bertha LANDSCHOOT
geboren te Heist op 11 november 1895 en vredig
in de Heer ontslapen te Brugge op 5 december
1967, begunstigd met de genade van de Laatste
H. Sakramenten.

Hij was Oudstrijder en Vuurkruiser van de oorlog 1914-18

Heer, spijs de pijn die het heengaan van een goede vader
ons berokkent, willen wij U vandaag alleen maar dank zeg-
gen, uit het diepst van ons hart omdat U vader een lang en
gelukkig leven op aarde hebt geschonken.

Wij danken U ook, Heer voor het voorbeeld van een een-
voudig en ongekunsteld geloof, het voorbeeld van taai en
nooit afgevend werkkraft, het voorbeeld van diepe mede-
menselijkheid waarbij vader openstond voor iedereen die
hem benaderen mocht, wie hij ook was.

Dit is werkelijk de schoonste nalatenschap die vader ons,
zijn kinderen en kleinkinderen, en zijn vele vrienden, heeft
nagelaten.

Wij smeken U dan, Heer van alle leven, neem uw dienaar
op in Uw eeuwige vreugde, als beloning van alle geloof
dat in U gegrondvest is, als bekroning van alle werk dat
op U gesteund heeft, als bezegeling van alle medemenselijk-
heid die een afstraling is van uw oneindige liefde.

Hoe passend en hoe troostvol klinken ons nu de woorden
van de liturgie der doden: in paradisum... ten paradijze
geleiden u de engelen; de martelaren komen u tegemoet!

Uw vreugden en uw lasten hebt u steeds met moed en
opoffering gedragen. Kristus die voor u gestorven en verzezen
is, zal u thans het eeuwige vaderhuis binnenleiden.

Wij danken U Vader voor uw goedheid, uw liefde. Wij dan-
ken U voor de menswaardige levenskans die U ons bezorgd
hebt. Naast God hebben wij alles aan U te danken. Wij
vergeten U niet in ons gebed.

DIERBARE KINDEREN EN KLEINKINDEREN, vaartwel!
Ik was fier op U. Ik dank u om uw kinderliefde en genegen-
heid. De vruchten van mijn arbeid lieten vroeger vele spo-
ren na op velden en wegen. Ik trok voor u inzonder één
spoor, het spoor van een schoon leven dat leidt naar God!
Volgt dit spoor en wij zien malkander terug!

En Gij, GELIEFDE HELENE, in de schaduw van uw eigen
kruis, hebt gij mijn kruis helpen dragen en licht gemaakt!
God alleen kan er u voor belonen!

Mijn dank voor u is een gebed bij God. Vaarwel!



De familiën

COPPENS, LANDSCHOOT, VIAENE,
COSTENOBLE en DEPESTELE,

*bedanken U van harte voor de blijken
van Kristelijke deelneming en gebeden.*

Begr. M. Rotsaert, Heist - Eddy-Druk

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
258	CoppensAugust-tekst.jpg	1		1296	1664	

19



nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
259	DeCuyperEmiel.jpg	1	-270	1664	1312	

20

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef hem de eeuwige rust !



Bij deze Eucharistieviering bidden wij God
voor de ziel van Mijnheer

Emiel DE CUYPER

echtgenoot van Mevrouw Irène NYCKEES

geboren te Heist op 1 januari 1910 en overleden
aldaar op 13 maart 1970, gezalfd met de H Olie.

Oudstrijder 1940-1945

"Weest steeds bereid, want de Mensenzoon zal
komen als een dief in de nacht, als gij er het minst
aan denkt!" Deze waarschuwing van de Goede
Meester moeten wij altijd indachtig zijn.

Inderdaad, als we 's morgens opstaan, zijn we nooit
zeker dat we de avond zullen bereiken en als we
's avonds slapen gaan, zijn we niet zeker dat we 's
morgens nog zullen opstaan.

Een goed mens is heengegaan. Steeds was hij ge-
lukkig bij zijn echtgenote en zijn kinderen. Samen
hebben zij de kruisen gedragen verbonden aan elk
menselijk bestaan en eigen aan ieder huis. Nooit
heeft hij de moed verloren maar steeds gewerkt
zolang zijn krachten het hem toelieten, en blijmoed-
dig ging hij door het leven. Hij was gaarne bij de
mensen en zocht ze op tot in zijn laatste levensuren.
Paulus' woorden "Wie met Christus lijdt, zal ook

met Christus verheerlijkt worden!" zullen onge-
twijfeld in de dierbare overledene werkelijkheid
worden. Meer dan dertig jaar droeg hij moedig zijn
kruis; voor eeuwig wacht hem nu de verheerlijking.

Beminde Echtgenote, als een Veronika stond gij
aan mijn zij op mijn lange kruisweg. God alleen
kan u daarvoor belonen. Als dank om uw liefde,
uw toewijding en goede zorgen, bid ik God dat Hij
u verder mag zegenen en gelukkig maken midden
onze kinderen en kleinkinderen, in afwachting dat
we allemaal opnieuw bij Hem verenigd worden.

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, gij waart de
bron van mijn geluk en mijn vreugde hier op aarde;
van uit de hemel blijf ik met welgevallen op u neer-
zien en over u waken, Troost moeder en zorgt voor
haar. Leef verder zó dat wij malkander gelukkig
terugzien!

De familiën

DE CUYPER, NYCKEES,
VLIETINCK en JANSSENS,

*danken U van harte voor de blijken
van Kristelijke deelneming en gebeden*

Begr. M Rotsaert, Heist - Eddy-Druk

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
260	DeCuyperEmiel-tekst.jpg	1		1280	1664	

21



nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
261	DeGrooteAndre.jpg	1	-270	1680	1312	

22

"Ik ben de verrijzenis en het leven" Joa. 11.25

†

Bid God voor de ziel van

Mijnheer

André DE GROOTE

echtgenoot van Mevrouw Germaine ELIAS

geboren te Brugge, de 15 juni 1928 en overleden te Zeebrugge, de 9 oktober 1977.

Het lijden kan onverwacht als een verschrikkelijk iets op ons vallen. "Waarom moet dit alweer met ons gebeuren? Die vraag zijn we geneigd te stellen na alles wat we in de familie reeds meegeemaakt hebben.

Zou het niet goed zijn dat wij ons als christenen ook deze vraag stellen: Hoe kan ik met dit lijden, mens zijn? Hoe kan ik, doorheen dit lijden mezelf opnieuw ontdekken? Hoe kan ik doorheen dit lijden God ontdekken?

Misschien is dit alles mogelijk omdat wij ook bij dit pijnlijk verlies mensen ontmoeten die ons bevoedigen, die ons willen zien leven als gelukkige mensen.

Lijden wordt inderdaad maar dragelijk als men niet alleen staat, als men zich, door het lijden heen, verbonden weet met anderen.

Het blijft echter een zware en soms onmenselijke opgave. Als wij God bij dit afsterven betrekken, dan doen wij dat om niet te bezwijken onder een

zware last.

Jezus had zijn deel in angst en lijden.

Zijn grote liefde tot de Vader en tot de mensen werd een bron van lijden. Maar zijn lijden toont aan dat er een nieuwe vrede en sterke verbondenheid kan ontstaan tussen mensen. Het kruis van Jezus blijft een hoopvol teken, een teken dat ook het diepste lijden de smaak van de liefde kan krijgen.

Het is die liefde die ons de kracht geeft om doorheen onze droefheid dankbaar te zijn voor al het goede dat wij in het leven van André mochten ervaren.

Zijn wil om te leven en te werken gaf ons steeds opnieuw de moed om door te zetten, om ondanks tegenslagen te blijven geloven in het leven.

Dank je, vader, voor alles wat je deed om in ons gezin wat zon en levensvreugde te brengen.

Mocht de goede Vader je opnemen in zijn barmhartige liefde en je dat nieuwe leven schenken waaraan geen einde komt!

De families

DE GROOTE, ELIAS,

ACKX en DESPIEGELAERE,

danken U van harte voor de blijken van christelijke deelneming en gebeden.

Begr. M. Rotsaert, Heist - eddy-druk p.v.b.a.

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
262	DeGrooteAndre-tekst.jpg	1		1296	1664	

23



nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
263	DeVoogtFernand.jpg	1	-270	1632	1264	

24

†
 GEDENK IN UW VROOM GEBED
 DE ZIEL VAN DE HEER
 Fernand DE VOOGT
 echtgenoot van Mevrouw
 Suzanne VERBEKE

geboren te Brugge op 5 april 1927 en god-
 vruchtig overleden te Knokke-Heist op 20
 maart 1974, bediend met de troostmidde-
 len van ons geloof.

Het moet hem wel zwaar gevallen zijn, te
 zien hoeveel zorgen men had om hem,
 want dat was een tweede natuur geworden
 voor hem : verbergen waar het pijn deed,
 verzwijgen als het niet ging, de anderen
 gerust stellen, niet laten blijken als hij zich
 machteloos voelde... Zijn grote pijn was,
 dat hij niet meer met volle mannenkracht
 zich kon geven aan zijn werk en zijn gezin.

Wij aanvaarden het sterven. Hij moest van
 veel zaken afstand doen, en telkens was
 het een beetje sterven voor hem. Maar tel-
 kens heeft hij zich weer opgericht, blij met
 elke verbetering.

Heer, wij leggen nu zijn leven in uw handen.
 Wil het aanvaarden zoals het was, laat uw
 liefde aanvullen waar hij tekort schoot, en
 geef ons de vreugde voor het vele waarin
 hij slaagde.

Dierbare echtgenote en kinderen, zo heb
 ik dan afscheid moeten nemen van u. Ik
 dank u voor alles wat wij voor elkaar bete-
 kend hebben. Moge de Heer elke liefde ver-

gelden. In zijn barmhartigheid beveel ik
 mijn geest. Al het godsdienstige wordt nu
 plots zo werkelijk voor mij. Moge deze be-
 grafenisdienst een nieuwe eenheid bren-
 gen, rond het altaar van de Heer.



De families
 DE VOOGT, VERBEKE,
 VANDIERENDONCK
 en VAN WASSENHOVE,

danken u van harte voor de
 blijken van Kristelijke deelneming
 en gebeden.

Begr. M. Rotsaert, Heist - Eddy-Druk

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
264	DeVoogtFernand-tekst.jpg	1		1296	1632	

25



nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
265	DhontRenilde.jpg	1	-270	1680	1264	

26



De eeuwige rust verlene de Goede God
aan MEVROUW

Renilde DHONT

weduwe van wijlen Heer Victor PAEYE

geboren te Dudzele op 15 november 1903 en
overleden te Knokke-Heist, na een kortstondige
ziekte, in de kliniek van O. L. Vrouw ter Linden,
op 24 februari 1973.

Sterven is een scheiden van al wat dierbaar is,
maar de droefheid laat men achter en de vreugde
gaat men tegemoet.

God mengt met veel droefheid en pijnen het geluk
van dit vergankelijk leven, opdat wij een ander ge-
luk zouden zoeken dat duurzamer en beter is.

De waarde van alle aardse zaken komt tot zijn
juiste verhouding in het licht van de dood: "Wat
baat het de mens de wereld te winnen als hij zijn
ziel verliest."

Het leven van deze overledene moeder kan een-
voudig en gewoon lijken: maar het was schoon
en rijk aan dienende liefde. Hard heeft zij gewerkt
en in haar leven liep de rechte lijn van de plicht
en de eerlijkheid.

Wie werkt voor de anderen zonder rekenen, die
kent de hoogste wet: de liefde voor de naaste.
Want echte liefde gaat steeds uit naar anderen. Om
die liefde zal zij beloond worden.

Beminde Kinderen en Kleinkind, hebt dank voor
al het goede dat ik aan u mocht beleven De schoon-
ste blijk van genegenheid die u mij kunt geven is
een gebed en uw trouw aan God.

Bidden we dan tot de Heer :

God,

Gij zijt steeds barmhartig ;
wij smeken U ootmoedig

voor Renilde :

mogen wij in droefheid doch met hoop, haar ge-
denken die van ons is heengegaan en biedt Gij
haar nu het zalige licht van Uw aanschijn en laat
haar rusten in Uw zachte barmhartigheid en stille
vrede.



De families

DHONT, PAEYE,

VERMEULEN en DEVOS,

*danken U van harte voor de blijken
van Kristelijke deelneming en gebeden.*

Eddy-druk

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
266	DhontRenilde-tekst.jpg	1		1296	1664	

27



DE MOEDER GODS
GORA NERUKOSECNAJA

Russisch, 18de eeuw
hout, 27 x 24 cm



Printed in Belgium

7C17/3

Copyright Lannoo, Tielt

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
267	DobbelareMadeleine.jpg	1	-270	1664	1280	

28



VROOM AANDENKEN

aan

MEVROUW

Madeleine DOBBELAERE

weduwe van de Heer Henri BONTE

geboren te Heist op 5 mei 1903
en godvruchtig overleden te Brugge
na een langdurige ziekte in de kliniek
Minnewater op 24 december 1975,
gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken.

Ook al kan de dood een bevrijding betekenen,
toch blijft zijn komst een bezoek waar men
tegen opziet, dat men zolang mogelijk uit-
gesteld ziet. Nochtans moest Madeleine geen
schrik hebben voor die overgang van de dood
naar het eeuwig leven. Voor haar is de Heer
geen strenge rechter, maar een barmhartige
vader, die haar nu zal geven, wat Hij heeft
beloofd aan de mensen die in Hem geloven,
die van Hem zijn gaan houden, doorheen
alle goede en minder-goede dagen heen.

Reeds op zoveel manieren had zij haar
liefde aan de Heer opgedragen. Daarom heeft
alles in haar leven waarde gekregen in de
ogen van God.

Heer, onze God,
wij ontvangen het leven uit Uw hand.
Het is een komen en een gaan van geluk
en verdriet,
van vervulling en mislukking,
van vreugde, en van ziekte en lijden.
Doe ons inzien, Heer, dat wij,
en ook ons leven, voor U belangrijk zijn.

Lieve kinderen en kleinkinderen en vrienden
allemaal. Vandaag wil ik u allen danken voor
alles wat je voor mij hebt betekend. Voor je
geduld, je zorg en bekommernis, voor de
plaats en de vrije tijd die je voor mij over-
had. Door u heb ik nog vele schone dagen
gehad, spijs de ziekte die reeds zolang aan
het knagen was. Ik dank ook de Heer, voor
alles wat Hij mij gegeven heeft. Ik reken nu
op zijn woord van eeuwig leven.

De Heer en Mevrouw
Joseph BONTE - VANTORRE
en kinderen Patrick en Marc,
De Heer en Mevrouw
Daniel RAPPE - BONTE
en kinderen Greetje en Hendrik,
De families BONTE, DOBBELAERE,
HILLEWAERT en DÉPAEPE

DANKEN U

voor uw gebeden en blijken van deelneming.

Begr. J. Costenoble, Watergang, Dudzele
tel. 050/59.92.92 en 050/51.36.72
Druk Scherpereel. Brugge

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
268	DobbelaereMadeleine-tekst.jpg	1		1360	1680	



10596

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
269	MilleLodewijkJoseph.jpg	1	-270	1680	1248	

†

Wil met ons blijven bewaren
in uw gebed en in uw herinnering

MIJNHEER

Lodewijk, Joseph MILLE

echtgenoot van Mevrouw

Rachel VANDIERENDONCK

geboren te Heist de 27 december 1922

en godvruchtig overleden te Knokke-

Heist de 25 december 1975,

bediend met de troostmiddelen van ons
geloof.

Zoals de natuur in de stille wintermaan-
den sluimert om bij elke lente tot nieuw
leven te ontwaken, zo heeft onze dierbare
overledene de ogen gesloten om het
Eeuwig Licht te aanschouwen.

We werden allen op Kerstmis opgeroe-
pen tot vreugde "omdat de Heer dichtbij
was". Niemand echter heeft vermoed dat
de Heer hem zo dicht naar zich zou toe-
halen en zo onverwacht, na de ontmoe-
ting met de Heer in de Nachtmis. En dat
de terugkeer naar huis zou zijn: "de te-
rugkeer naar het definitieve tehuis".

Zijn hart was gericht naar zijn huis, naar
vrouw en kinderen. De vreugde van zijn
leven. De voldoening van zijn dagen be-
stond erin hen een gelukkig leven te be-
zorgen. Steeds was hij bereid tot dienst-
vaardigheid en nooit deed men tever-
geefs op hem beroep. Moge hij nu ge-
nieten van de Kerstvreugde bij de Heer.

Dierbare echtgenote en kinderen, wie
begrijpt niet uw diep leed op het feest van
de vreugde. Weze de Heer uw sterkte en
uw kracht. Geen troosteloos vaarwel,
maar een "tot blij weerzien" aan allen.

Dat allen die hem gekend hebben en ge-
waardeerd, nu voor hem bidden :

Heer, onze God,

luister naar ons gebed.

Wij vragen U om barmhartigheid

voor deze mens die ons ontvallen is.

Neem hem op in de vrede van uw

vaderhuis,

en laat hem delen in de vreugde die Gij

aan uw uitverkoren hebt toegezegd.

Door Christus onze Heer.



De families
MILLE, VANDIERENDONCK,
DOGIMONT en DE VRIENDT

danken u van harte voor de
blijken van christelijke deelneming
en gebeden.

Begr. M. Rotsaert, Heist - Eddy-Druk

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
270	MilleLodewijkJoseph-tekst.jpg	1		1296	1680	

31



nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
271	PotapovnaJankinaGalina.jpg	1	-270	1664	1264	

32

†
GEDENK IN UW VROOM GEBED
DE ZIEL VAN MEVROUW
Jankina Galina POTAPORVNA
 echtgenote van Heer Joseph ROMBOUT
 geboren te St Popas Maja Wirochilciograd
 (Rusland) op 31 juli 1925 en godvruchtig
 overleden te Knokke op 3 mei 1973,
 gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

"Ondertussen worden wij mensen overweldigd door de onverbiddelijke zekerheid van het sterven. Bij mondjesmaat wordt de dood ons al toegediend door het leven zelf. Een schrijnende teleurstelling, een verkoelde liefde, eenzaamheid, een ziekte, zij allen zijn voortekenen, het begin van de dood, zoals spinnewebben in juli al een eerste teken van de herfst zijn.

Wonderlijk is dit : dat er hoop is. Het leven is sterker. (naar de nieuwe katechismus) Stilaan is de ziekte in haar gegroeid. En naarmate het haar duidelijker werd, hoe gevaarlijk en zwaar de ziekte wel was, in die mate is in haar ook de bezinning gekomen. Is zij zich gaan neerleggen bij het onvermijdelijke.

Mijn dierbare echtgenoot, nu zult gij er alleen voor staan. Het spijt mij dat ik zo vroeg moest heen gaan.

Mijn dierbare kinderen, ik heb veel van je

gehouden. Ik heb geprobeerd om steeds ten dienste te staan. Bid voor je moeder, dat zij genade vindt in de ogen van God. Alleen het vertrouwen op hem helpt ons over de dood heen, want hij gaf het bewijs van eeuwig leven, voor allen die in hem geloven.



De families
POTAPORVNA, ROMBOUT
 en **DEBUYSER,**

danken u van harte voor de
 blijken van Kristelijke deelneming
 en gebeden.

Begr. M. Rotsaert, Heist - Eddy-Druk

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
272	PotaporvnaJankinaGalina-tekst.jpg	1		1296	1664	

33



nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
273	RotsaertJules.jpg	1	-270	1648	1200	

34

†
 God is een bron van vreugde,
 verheug u dan in Hem
 met een gelouterd hart. (psalm 32)

Met droefheid in het hart
 maar dankbaar om dit rijkge vulde leven
 gedenken wij

de heer JULES ROTSAERT

weduwnaar van
 mevrouw Germaine Vandierendonck

geboren te Roubaix (Fr.) op 10 maart 1891 en
 overleden te Knokke-Heist op 17 september 1981.
 Hij werd bediend met de troostmiddelen van ons
 geloof.

—
 Zijn jonge leven werd meegesleurd in de maal-
 stroom van geweld en oorlog. Zijn eretekens wa-
 ren een kostbare herinnering aan de strijd van
 een volk om te leven als vrije mensen.

Als dynamisch man bouwde hij de timmerwinkel
 van zijn vader verder uit tot een bloeiend bedrijf.
 De brand die zijn zaak vernielde was voor hem
 een uitdaging om nog beter weer op te bouwen.
 Zijn gezin was zijn koninkrijk.

Een diepe levensvreugde en vaderlijke fierheid
 doorstroomde zijn hart en straalde van zijn ge-
 zicht wanneer hij zich omringd wist door kinde-
 ren en kleinkinderen.

Dit gevoel van levensvervulling was alleen maar

het eindpunt van een lange levensweg waar ou-
 derzorg en kindervreugde elkaar afwisselden in
 dagen van hard werken, stil gedragen leed en
 diepe levensvreugde.

Zijn levensavond duurde lang. Omringd door de
 beste zorgen bleef hij actief aanwezig bij de men-
 sen. Zijn dagelijks praatje met de werknemers
 aan de poort van de timmerwinkel deed hem
 deugd. En het deed hem pijn aan het hart toen
 zij werden overgeplaatst naar het nieuwe bedrijf
 dat voor hem haast onbereikbaar was.

Toch bleef hij nog veel mensen ontmoeten op zijn
 dagelijkse lange wandelingen en contacten met
 de familie. Zo waren zijn dagen zinvol gevuld.
 Maar de jaren gingen steeds meer op zijn leven
 drukken. In de steeds talrijkere rustpauzen keer-
 de zijn aandacht naar de kern van zijn leven :
 God. De oude paternoster gleed vele malen door
 zijn verweerde handen en in de zondagsmis kon
 hij tot op het laatst zijn God en schepper woor-
 deloos eren.

Moge de God en Heer van alle leven zijn levens-
 offer aannemen en hem eeuwige vrede en vreug-
 de schenken.

De families
 ROTSAERT, VANDIERENDONCK,
 CAPPELLE en STUBBE
 danken u van harte voor de blijken van
 christelijke deelneming en gebed.

begr. m. rotsaert - heist - eddy-druk pvba

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
274	RotsaertJules-tekst.jpg	1		1264	1632	

35

<p>GEDENK DE OVERLEDENE OM HAAR STRALENDE GOEDHEID EN SCHOONHEID EN OM WAT ZIJ VOOR ONS BETEKENDE</p> <p>De begrafenis heeft plaats gehad in strikte intimititeit.</p>	 <p>ALS AANDENKEN</p> <p>Renée Serie</p> <p>27 - 2 - 1934 — 9 - 2 - 1976</p>
--	--

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
275	SerieRenee.jpg	1	360	1664	1376	

36



- Ja toch, ik had de schoonheid van het leven best begrepen : een broze edelsteen, zwaar glanzend op de hand, met nu en dan een flonkering van licht, die niet te achterhalen viel.

En kijk, wat weinig mensen was gegeven dat heb ik vermocht. Ik heb dit korte leven naar mijn mooiste wil geleid, in liefde tot wie mij het dierbaarst waren.

Maar ook naar hen die ik gewoon ontmoette ging mijn vriendschap uit. **Dus ook naar jou wellicht...** Mij bleven alle mensen goed, zelfs in hun onvolmaaktheid en hun onbegrip.

En nóg reikt al mijn liefde naar wie mij het dichtst nabijgekomen is, hij immers bracht in mijn bestaan de fraaiste schittering.

Ben ik uit die beschutte veiligheid plots weggesneld, duizelig van het licht misschien en duizelend van 't leven zelf, dan wou ik daarmee niemand leed aandoen. Vast niet wie mij de zegen van geluk hier wou bevechten.

Daarom, wanneer ik iets verkrijgen mocht, voor hem, voor jou, voor iedereen... dan wel dat ik tot blijvend licht zou zijn, midden het leven, als een stille flonkering...

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
276	SerieRenee-tekst.jpg	1		1696	1344	

37



I O. F. 92



nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
277	SerreynHilde.jpg	1	-270	1680	1312	

38

†

Wil met ons blijven bewaren
in uw gebed en in uw herinnering

MEVROUW

Hilda SERREYN

echtgenote van de Heer

Jan PROOST

geboren te Brugge de 7 februari 1928 en
godvruchtig overleden te Knokke-Heist
de 21 november 1975,
bediend met de troostmiddelen van ons
geloof.

Op het feest van O. L. Vrouw Opdracht
heeft moeder haar leven vol overgave in
Gods hand voor altijd neergelegd.

Zoals Maria, onze hemelse Moeder, heeft
zij vol vertrouwen, in alle eenvoud en met
een groot geloof Gods heilige Wil over
haar leven weten te aanvaarden.

In zijn beproevingen stamelde de man
Job: "De Heer heeft gegeven, de Heer
heeft genomen, de Heer zij geprezen."

Ja, Hij zij geprezen om het schone in het
leven van deze dierbare: om haar moe-
derschap en de gaven van het leven, om
haar innige bezorgdheid en nooit aflatende
begeleiding der kinderen, om de le-
vensvreugde gegeven aan haar echtge-
noot, om het bewonderenswaardige ge-
duld in haar grote beproeving.

Dierbare echtgenoot, het leven en niette-
min het lijden brachten ons dicht bij el-
kaar. Dank u voor de vele ogenblikken

van diep geluk, dank u voor uw groot
geduld en uw liefdevolle toewijding. Pro-
beer nu dag na dag alles uit Gods hand
te aanvaarden. Hij moge u zegenen en
u de nodige levensmoed schenken om
de opvoeding van onze kinderen tot een
goed einde te brengen.

Mijn lieve kinderen, we hebben elkaar
hard nodig om goede mensen te worden.
Wees lief voor elkaar en voor vader, dan
zult gij samen gelukkig zijn. Over de dood
heen blijf ik in Gods liefde inning met u
allen verbonden.

Dierbare familieleden en vrienden, naar
menselijke berekeningen kwam mijn ster-
ven veel te vroeg en valt des te zwaar-
der. Wees voor mijn geliefden een daad-
werkelijke steun en blijft mij allen geden-
ken in een eenvoudig maar diep-gelovig
gebed.

Ik dank de verpleegsters van het Wit-Gele
Kruis voor hun attentievolle en trouwe
zorgen.

Moge de Heer van het leven mij opne-
men in zijn eeuwige Liefde.

De families

SERREYN, PROOST, GHESELLE,
HAERINOK en DESSERS,

danken u van harte voor de
blijken van christelijke deelneming
en gebeden.

Begr. M. Rotsaert, Heist - Eddy-Druk

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
278	SerreynHilde-tekst.jpg	1		1296	1664	

39



nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
279	SnauwaertUrbain.jpg	1	-270	1632	1280	

40

"Ik ben de verrijzenis en het leven" Joa. 11.25

†

Tot vroom aandenken aan

Mijnheer

Urbain SNAUWAERT

echtgenoot van Mevrouw Nicole DE SCHUYTER

Geboren te Heist, de 18 april 1943 en godvruchtig overleden te Brugge, de 3 november 1977, bediend met de troostmiddelen van ons geloof.

Al enkele jaren geleden werden de eerste tekenen van zijn ziekte zichtbaar. Moedig bond hij de strijd ermee aan. De wil om te leven en zich in te zetten voor zijn gezin hielden hem overeind. Maar ook de grootste levensmoed wordt overmand door de ziekte die een mens naar de grens van zijn bestaan brengt. Ook al roepen wij ten hemel, radeloos staan we tegenover onze grootste vijand : de dood.

Zorgen en vreugde deelde hij met hen die hem lief waren. Nu hij de grens van het leven heeft overschreden bidden wij, zij het met een aarzelend geloof :

God, onze Vader,
voor alles wat Urbain voor ons betekend heeft
proberen we nu te danken.

Lief en leed heeft hij met ons gedeeld.
Wij vertrouwen hem vandaag aan U toe.

Vergeef zijn onvolkomenheden
en laat hem het grote licht aanschouwen
waar wij allen naar uitzien.
Help ons begrijpen dat uw naam "Liefde" is,
ook als het lijden tot ons komt.
Bewaar ons voor opstandigheid
en moge Uw laatste woord over Urbain
een woord van barmhartigheid, vreugde en leven
zijn !

De families

SNAUWAERT, DE SCHUYTER,
VANDIERENDONCK en OCKIER

danken U van harte voor de blijken
van christelijke deelneming en gebeden.

Begr. M. Rotsaert, Heist - eddy-druk p.v.b.a.

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
280	SnauwaertUrbain-tekst.jpg	1		1296	1632	

41

Mevrouw August van Assel† - Van Poucke Aline

Noel en Agnes Vanspeybroeck - van Assel,
kinderen en kleinkinderen

Willy van Assel, priester

Rosa Wydooghe

De families van Assel en Van Poucke

danken U oprecht voor de blijken
van deelneming in rouw en gebed.

Begraaf. Raes, Stuiverstr. 191, Oostende, Tel. 70 23 88
Drukkerij De Vriese, Oostende - Tel. (059) 70 25 89
Foto 't Bladje



nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
281	VanAsselValereEH.jpg	1	360	1760	1264	

42

†

Toen zijn voor ons verschenen
de goedheid en de menslievendheid
van onze God en Heiland (Tit., 3,4)

in Zijn en onze priester

Valère VAN ASSEL

zoon van wijlen August en van Aline Van Poucke

geboren te Knokke op 6 juni 1923
en voor goed ter ruste gegaan op 20 oktober 1985
in het A.Z. Sint-Jan te Brugge
in volle overgave aan de Heer
en gesterkt door de sacramenten ten Leven.

Hij werd priester gewijd te Brugge, 22 mei 1948

leraar aan het Sint-Lodewijkscollege,
afdeling Knokke 24 augustus 1948
medepastoor te Lissewege 11 augustus 1959
medepastoor te Heist 30 september 1964
pastoor te Bredene St.-Theresia 21 november 1974
pastoor te Oostende St.-Jan-Baptist
10 september 1979

Mensenvisser,

zo zullen wij nog het liefst met de Heer Jezus, u
noemen, man van de zee, levend al uw schone,
volrijpe jaren bij uw mensen; van Knokke over
Lissewege tot Heist, en van Bredene tot Oostende,
kleine gestalte tegen een grote horizon, en de
rusteloze branding...

Wij zullen je glimlach missen, die openbloeide
fijn blauw uit uw ogen, en speelde ook schalks
rond uw lippen...

maar gij hebt ons leren glimlachen ook naar de
harde realiteit van de wereld en de mensen, en in
onze glimlach moet men de uwe terugvinden.

Wij zullen je woord missen: dat serene, kalme
woord, met zoveel milde druppels van wijsheid en
goedheid...

maar wij zullen trachten na te zeggen, al is het
vaak nog met gebroken lettergrepen, de boodschap
die gij ons met aandrang hebt doorgegeven.

Wij zullen je hand missen: die vaste, zekere hand
die mensen geleidde, die zoveel gescheurde netten
bescheiden heeft hersteld, zo vaak het roer heeft
helpen omgooien...

maar wij zullen met een stuk van uw verbeterd
trouw de taak pogen voort te zetten.

Wij zullen vooral je hart missen: dat hart zo een-
voudig als het hart van een kind, en zo diep als
de oceaan, waar men alles mocht aan toevertrouwen,
om het veilig te laten bewaren...

maar wij zullen in elke klopp van ons hart dankbaar-
heid blijven horen om hetgeen gij voor elk van ons
zijt geweest.

Kleine man, zo groot nu op Gods eeuwig strand:
wij zullen u zo missen, onze zoon en broer en oom,
onze vriend en onze priester...

maar gij zult ons voortaan nooit missen: want gij
zult ons steeds weer raken en treffen, bemoedigen
en bezielen van uit het hart van Hem die u riep
voor ons... De Mensenvisser!

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
282	VanAsselValereEH-tekst.jpg	1	360	1760	1312	

43



nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
283	VanAudenaerdeIrma.jpg	1	-270	1664	1280	

44

''Ik ben de verrijzenis en het leven'' Joa. 11,25

†

Bid God voor de ziel van
Mevrouw

Irma VAN AUDENAERDE

weduwe van de Heer André MONBALIU

geboren te Uitkerke, de 10 mei 1906 en god-
vruchtig overleden te Knokke-Heist, de 15 okto-
ber 1977, bediend met de troostmiddelen van
ons geloof.

Zij was voorbereid op de ontmoeting met de
Heer. Heel haar leven lang. Al haar dagen wilden
een afstraling zijn van de goedheid van de Heer,
toen zij het zo normaal vond, dat men er was om
de mensen te helpen.

Nu is zij van ons heengegaan. Zij laat alles ach-
ter wat haar ooit heeft geboeid, wat voor haar
belangrijk scheen. Ook de droefheid laat zij ach-
ter van de mensen die met haar begaan waren,
die haar dierbaar waren. Maar het leven dat zij
tegemeet gaat, en waar zij altijd op vertrouwd
heeft, is haar beloofd door de Heer zelf. En Hij
houdt zijn beloften.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, dierba-
re familie, gij zijt nu samen om te bidden voor
mij. Ik dank u voor alles, voor uw bidden van

vandaag, maar ook voor de hulp die ik kreeg
toen het mij niet zo gemakkelijk meer viel om te
werken. Het is die liefde en genegenheid, die
voor de Heer zijn volle waarde krijgt. Ik geloof
dat ik Hem danken mag voor mijn leven.

De families

VAN AUDENAERDE, MONBALIU,
LOTTEFIER en COORNAERT.

danken U van harte voor de blijken
van christelijke deelneming en gebeden.

Begr. M. Rotsaert, Heist - eddy-druk p.v.b.a.

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
284	VanAudenaerdeIrma-tekst.jpg	1		1280	1664	

45



nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
285	VanGoetsenhovenGermaine.jpg	1	360	1568	1296	

46

Lieflijk lokt mij Zijn wenkende stem
 God is mijn Herder, 'k ben veilig bij Hem.

†

VROME GEDACHTENIS AAN MEVROUW
 GERMAINE VAN GOETSENHOVEN

echtgenote van Heer Etienne DE LOOZE
 geboren te Avant-les-Marcilly (Frankrijk) op 22
 februari 1930 en onverwacht overleden te Heist op
 22 april 1970, gesterkt door het H. Oliesel in extremis.

Waarom heeft de dood onverwachts toegeslagen
 en leed en vertwijfeling gebracht.

Want de dood en kent geen leed
 Zij zeisent immer wreed
 en zonder mededogen.
 Geen troost en wete ik geen ;
 Gij, Here, zult alleen
 Gij kunt onz' tranen drogen.

G. G.

Wij hadden moeder nog zo graag bij ons gehouden,
 want zij was zo goed en zij was er nog zo nodig.
 Nu zij is heengegaan, gaan wij eerst ten volle be-
 seffen wat zij voor ons heeft betekend.

Bij het sterven van een moeder treedt haar moeder-
 zijn in het volle licht. Een moeder bindt en vere-
 nigt, haar liefde kent geen grenzen of geen
 hinderpaal.

En daarom moeten wij de Heer danken, dat Hij
 Zijn goedheid heeft bekendgemaakt, doorheen de

liefdevolle toewijding van een moeder.

Allen die haar van dichtbij kenden waren getroffen
 door haar vriendelijkheid en zo won zij de achting
 en genegenheid van veel vrienden. Haar heengaan
 is een zware beproeving voor haar man en kinderen.
 In zulke nood zijn woorden van troost niet bij
 machte om het verdriet te lenigen. Alleen het ver-
 trouwen in de Goede Vader kan een sterkte geven
 om die zware slag te dragen. Bij zulk een pijn
 voelt men aan dat ons geloof een diepe waarde
 heeft, want het richt ons naar Hem die ook ge-
 leden heeft en die helpt het kruis te dragen.

Bidden we dan allen de Heer, dat hij de moed
 geve aan haar man, om gesteund door liefde van
 zijn kinderen, zijn taak in het leven te vervullen.
 Het gebed van allen, die haar kenden en liefhad-
 den zal een brug zijn van liefde die hen met haar
 blijft verbinden.

De families

VAN GOETSENHOVEN, DE LOOZE,
 BRANTS en CLAUS.

*danken U van harte voor de blijken
 van Kristelijke deelneming en gebeden*

Begr. M. Rotsaert, Heist - Eddy-Druk

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
286	VanGoetsenhovenGermaine-tekst.jpg	1		1520	1312	

47



I. O. M. 64

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
287	VanKerschaverCamiel.jpg	1	-270	1664	1280	

48



GEDENK IN UW VROOM GEBED HEER

Camiel VAN KERSCHAUER

echtgenoot van Mevrouw Marie-Louise Deschryver
Gemeente-werkman

geboren te Heist op 2 november 1927 en godvruchtig overleden te Brugge op 16 februari 1973, gesterkt door de laatste Heilige Sacramenten.

Met de moed der wanhoop was er nog een laatste operatie gepland. Maar ook die is niet meer kunnen doorgaan - Het was een tegenslag die we reeds al te veel hebben meegemaakt. We wisten dat er hem nog een lange weg van lijden en pijn en machteloosheid zou wachten.

Heer, wil dan dat jonge leven aanvaarden. Wij weten dat het niet uw wil is. dat hij zo vroeg van ons heenging, maar nu het zover is, nu wij voor dat hard gemis staan, begrijpen wij uw uitnodiging, om ook dat aan te bieden : Heer, aanvaard dit jonge leven, en het verdriet van diegenen die achterblijven, en steeds maar zullen blijven denken, hoe het zou kunnen geweest zijn...

Mijn dierbare echtgenote en kinderen, alles wat ik nog had willen zeggen, weet gij al lang. Ik bid de Heer, dat deze zware beproeving u niet kapot maakt, maar dat de herinnering aan mij een steun weze, om uw verder leven gelukkig uit te bouwen.

Zo heb ik het altijd gezien voor u allen : gelukkig zijn, en het doorgeven aan anderen.

Mijn dierbare vrienden en familie : slechts met eenvoudige woorden kan ik u danken, voor al de vriendelijkheid en genegenheid die ik mocht ondervinden van u. Ik weet dat niets van wat goed is in mijn leven, vergeefs is geweest, omdat ik op de Heer vertrouw, die woorden van eeuwig leven spreekt.



De families

**VAN KERSCHAUER, DESCHRYVER,
ROSSEEL en STEVENS,**

*danken U van harte voor de blijken
van Kristelijke deelneming en gebeden.*

Begr. M. Rotsaert, Heist - Eddy-Druk

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
288	VanKerschaverCamiel-tekst.jpg	1		1296	1664	

49



Bid God voor de ziel van

De heer

Robert VANDENBERGHE

echtgenoot van Mevrouw Lisette Elias.

Geboren te Knokke de 15 juni 1929 en godvruchtig overleden te Knokke-Heist de 7 augustus 1977 bediend met de troostmiddelen van ons geloof.

Het leven behoort tot Gods goede schepping. Wij mogen het leven liefhebben en het voluit leven. Daarom is het goed voor het leven te vechten, te strijden tegen ziekte en dood.

Twaalf lange jaren heeft Robert meer dan wie ook "ja" gezegd tegen het leven. Zijn jonge krachten leefde hij vroeger uit in de sport en in de dienst aan zijn medemensen. Voor hen werd hij vrijwilliger bij het brandweerkorps.

Hardnekkig bond hij de strijd aan tegen de ziekte die tergend langzaam zijn bloeiende gezondheid zou ondermijnen. Ondanks alle inspanningen werd zijn leefwereld steeds enger. Er kwamen zoveel moeilijke dagen. Eén dag op de toppen van je tenen gaan staan is ongetwijfeld mogelijk, maar gedurende maanden, ja zelfs jaren, zó gaan leven is niet meer menselijk.

"De roeping van de mens is mens te zijn", zegt Multatuli. Ook Robert was ten volle mens. Het was een lange lijdensweg voor hem maar ook

voor zijn geliefde echtgenote en familie. Zijn laatste tocht, samen met hen, was NAAR HUIS. Daar, in de geborgenheid van de huiskring, in de vertrouwde kamer met "het bureautje", dicht bij het venster, daar kwam hij tot rust... voor altijd.

Dierbare echtgenote, beste kinderen, ouders en familie, met bewonderenswaardig geduld hebt ge mij met uw liefdevolle zorgen omringd. Wat was ik gelukkig weer thuis te zijn. Niet alleen bij u maar ook bij de Heer van het leven vond ik de rust en de nodige moed om mijn zware ziekte te dragen ten einde toe. Dank u duizendmaal !

En ook gij allen, vrienden en geburen dank ik : voor uw bezoekje, voor uw bemoedigend woord, voor uw daadwerkelijke inzet.

Wil nu allen met mij bidden opdat de Heer van het leven mij zou opnemen in de heerlijkheid die Hij beloofd heeft aan allen die Hem liefhebben.

O.L.Vrouw van Lourdes, bidt voor ons !

De families

**VANDENBERGHE, ELIAS,
SERLET en VANTORRE.**

*danken U van harte voor de blijken
van christelijke deelneming en gebeden.*

Begr. M. Rotsaert, Heist - eddy-druk

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
289	VandenbergherRobert-tekst.jpg	1	360	1312	1664	

50



nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
290	VanWassenhoveMaria.jpg	1	-270	1648	1312	

51

†

GEDENK IN UW VROOM GEBED
HEER
GUSTAAF VANDIERENDONCK

echtgenoot van Mevrouw Irène DE Vlieghe
geboren te Heist op 8 april 1907 en godvruchtig
overleden te Knokke op 23 juni 1971. gesterkt
door de sacramenten der zieken.

Aannemer van schrijnwerken
Bestuurslid van de Harmonie St. Cecilia

Toen wij allen meenden dat wij deze wijze man
nog lange jaren tussen ons zouden zien werken en
leven, is hij vrij haastig van ons heengegaan. Het
werk was hem bijzonder lief en gaf inhoud aan
zijn leven. Onvermoeibaar als hij immer was, bleef
het werk dag na dag zijn grote vreugde. Hij kende
geen rust.

In zijn omgang met de mensen waren er twee
zaken die hem niet loslieten; zijn bedrijf en zijn
harmonie St. Cecilia. Daarom is het ook dat allen
die hem kenden en waardeerden, nu een recht-
vaardig mens en een goede vriend zullen moeten
missen.

Geliefde echtgenote, dierbare kinderen en klein-
kinderen, ik dank u voor uw goedheid en liefde,
die ons allen sterkte in de goede en kwade dagen
van ons leven. Dankt God om alles wat goed en

schoon was in ons leven, zoekt bij Hem en bij
elkaar uw kracht en uw hoop op een gelukkig
samenzijn.

God, die wij in deze pijnlijke uren van scheiding
heel nabij weten, ontferm U over hem en over
allen die hem dierbaar waren.

Vrienden van de harmonie St. Cecilia, vaartwel.
Moge de vriendschap en de eensgezindheid altijd
onder u blijven leven.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U,

†

De families
VANDIERENDONCK, DE Vlieghe,
BLOMME en BRION

*danken U van harte voor de bliken
van Kristelijke deelneming en gebeden.*

Begr. M. Rotsaert, Heist – Eddy-Druk

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
291	VandierendonckGustaaf-tekst.jpg	1	360	1280	1632	

52



nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
292	VandenbergheRobert.jpg	1	-270	1664	1248	

53

<p>† GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN MIJNHEER Roger VANDIERENDONCK echtgenoot van Mevrouw Rita DESMIDT geboren te Blankenberge op 18 november 1955 en overleden te Brugge, tengevolge van een smartelijk arbeidsongeval, op 18 december 1974, bediend met de troostmiddelen van ons geloof.</p> <p style="padding-left: 2em;">Uw stem in onze oren, Uw komst in ons bestaan, een mens van vlees en bloed, een kind voor ons geboren, een naam die sterven moet...</p> <p>Het zou niet mogen zijn,... Daarin ligt heel onze machteloosheid, en heel ons verstikkend verdriet. En dan gaan wij naar God, alsof Hij de schuld zou zijn. Dan zeggen wij dat wij gehoopt hebben op de Kerstvrede. En dan vragen wij waarom Zijn gedachten over de vrede niet stroken met de onze, waarom Hij zo weinig rekening houdt met die enkele jaren van ons aards bestaan, dat leven waar wij zoveel van verwachten. Heer, Gij hebt ons toch ook een hart gegeven, waarmee wij van hem hielden, hetzelfde hart waarmee wij samen ook van U konden houden!</p> <p>Aanvaard dan Heer, ons hart dat vermord is. Sta ons toe het U aan te bieden zonder veel woorden. De pijn is ons gebod. Laat niet toe dat wij beschaamd worden in ons vertrouwen op U. Wij kunnen nu niet meer op onszelf rekenen. Geef Gij ons het brood, waarmee ons hart opnieuw levend moet worden.</p>	<p>Mijn dierbare echtgenote, wat moeten wij méér doen : danken voor die maanden waarin wij elkaar konden liefhebben, of wenen om wat wij niet meer hebben ? Langzaam zou uit onze tegenslagen, uit de goede en kwade dagen, een gerijpte liefde gegroeid zijn, wil meebidden met mij, opdat mijn korte leven zinvol moge zijn bij God. Hoe hard het leven ook is voor ons, God is barmhartiger dan het leven, dan de onveiligheid in onze dagen, dan voorbijgaande dieptepunten in ons leven. Hij wilde mijn dood niet. Maar Hij wil wel de helpende steun van de mensen om ons heen.</p> <p>Mijn dierbare vader, broers en zusters en familie, mag ik U allen danken voor alles wat je betekende in mijn jaren van jong zijn.</p> <p>Roger, wij bidden voor je, en voor de mensen die je dierbaar waren, in deze begrafenisdienst, en telkens als je naam je beeld oproept...</p> <p style="text-align: center;">†</p> <p>De families VANDIERENDONCK, DESMIDT, VANDEN ABEELE en DEMEY, danken u van harte voor de blijken van Kristelijke deelneming en gebeden.</p> <p style="text-align: right;">Begr. M. Rotsaert, Heist - Eddy-Druk</p>
---	--

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
293	VandierendonckRoger-tekst.jpg	1	360	1280	1664	

54



nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
294	VandierendonckGustaaf.jpg	1	-270	1648	1264	

55

<p>Wat is het leven toch, tenzij een ijdel smachten naar een beoogde doel, een nietig schijngeeluk. Pas menen wij te zijn ten einde van ons trachten of onze hoop verwindt, verplet door zware druk.</p> <p>†</p> <p>BIDT VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER VICTOR VANDIERENDONCK echtgenoot van Mevrouw Fryda SERREYN geboren te Heist op 25 mei 1924, overleden te Knokke-Heist op 29 januari 1975.</p> <hr/> <p>Samen met de hele kerkgemeenschap bidden wij voor de zielerust van uw overleden dienaar, Heer.</p> <p>Op het ogenblik dat hij uw hemels paradijs betreedt, zijn wij vervuld van hoop en vertrouwen. Want Gij alleen kent het hart van elke mens. Gij verwacht, dat iedereen zijn eeuwige zaligheid zal voorbereiden met de middelen, die Gij hem ter beschikking stelt.</p> <p>Zijn gekwelde geest, zijn onrustig zoeken kon de weg niet meer vinden om hier zijn taak te vervullen. Daarom, Heer, hebt Gij als begrijpende Vader die rusteloze man tot U geroepen en zult Gij in Uw onverstoorbare mildheid die vrede schenken, naar waar wij allen ook verlangen.</p> <p>Dierbare echtgenote, heb dank voor uw liefdevolle zorgen. Deze beproeving moet hard op u neerkomen. Zoek uw troost</p>	<p>in een vertrouwd gebed en in de genegenheid van onze kinderen.</p> <p>Mijn jongens, het leven kan hard zijn en soms onmenselijk om dragen. Moget gij in uw leven de vreugde vinden door een trouwe plichtvervulling en weest een steun voor moeder.</p> <p>En gij allen, die mij gekend hebben ; denkt eens aan mij in uw gebed.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">†</p> <p>De families VANDIERENDONCK, SERREYN, PAUWAERT en DE GRYSSE,</p> <p>danken u van harte voor de blijken van christelijke deelneming en gebeden.</p> <p style="text-align: right;">Begr. M. Rotsaert, Heist - Eddy-Druk</p>
---	---

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
295	VandierendonckVictor-tekst.jpg	1	360	1296	1632	

56



STEURS 5402

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
296	VandierendonckRoger.jpg	1	-270	1680	1280	

57

Ik ben de verrijzenis en het leven, zegt de Heer. Wie in Mij gelooft, al sterft hij ook, zal leven. Joa. XI-24

TOT VROOM EN BLIJVEND AANDENKEN AAN

HEER WALTHER VANDIERENDONCK

Echtgenoot van Vrouw Denise VANHOVE

geboren te Brugge op 17 Maart 1928 en, bij ongeval, smartelijk op zee verdronken op 11 Augustus 1955.

De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand, en de foltering van de eeuwige dood zal hen niet treffen... Zij leven in vrede. Sap. III-2

Ik zeg u: Alwie Mij erkent voor de mensen, hem zal ook de Mensenzoon erkennen voor de Engelen van God. Luc. XII-8

Wij moeten altijd gereed zijn om te sterven, omdat de dood ons elk ogenblik kan overkomen en onze eeuwigheid er van afhangt. Catech. 232

De dood is de scheiding van ziel en lichaam, niets anders. Welan dan, ik vrees geen scheiding, die mij voor immer met God verenigen zal. Kleine H. Theres.

Nauwelijks bekomen van onze verslagenheid om dit droevige spoedbericht, staan wij diepbeproofd bij het stoffelijk overschot van de dierbare afgestorvene. Deze innemend zachtmoedige echtgenoot, deze voorbeeldige huisvader, dit waar vriendenhart en deze koene visser is gebleven! Zijn laatste gedachten gingen naar vrouw en kinderen, die hij over enkele uren zou terugzien... Zijn laatste bezigheid stond in het teken van de zee-wijding en de hoogdag der Heilstse visserij: Onze L. Vrouw Hemelvaart. Een ongeluk deed zich voor... en die dag betekende voor Walther zijn ten hemel op-neming. Wij doen ons best en bidden moeizaam tot God: Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel!

Geliefde echtgenote, wat pijnlijke smarten zullen uw hart aangrijpen op dit ogenblik! Onze heerlijke op-rechte liefde had de schoonste toekomst gedroomd voor ons jong gezin. Voor mekaar leefden wij zoals het

God beliefd. Thans bidden wij voor elkaar tot wij ons weer zien in de hemel, verenigd met al onze dierbare afgestorvenen.

Liefste kinderen, Freddy en John, ook thans zendt Vader U zijn groet: God zegene en beware U en sterke U in deugden. Wanneer gij dit eens lezen kunt en over uw Vadertje zult horen spreken, weet dan dat hij U hartstochtelijk beminde, hunkerde om U weer te zien en de vruchten van zijn zware arbeid op zee voor U en Moeder binnen te brengen. Weet Moeders goedheid en haar tedere zorgen hoog te schatten, troost haar en bidt voor de zielerust van Vader.

Teerbemimde moeder, zusters, bloedverwanten en familieleden, hebt dank voor uw onbegrensde liefde en diep medelijden. Mijn gezin en ikzelf waren uw rechtmatige trots. Ons verlangen was het U verder te laten delen in onze vreugden. Mijn hoop is het dat gij allen nu uw steun en troost brengt aan mijn vrouw en kinderen. Bidt dan, broeders, opdat mijn en uw offer moge welgevallig zijn bij de almachtige God.

Mijn trouwe makers en vrienden, mijn leven moge U een voorbeeld en mijn dood een les wezen. Uw droefheid van heden moge omgezet worden in een eenvoudig gebed voor mij en de mijnen.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mevr. Walther Vandierendonck-Vanhove;
Jonge Heer Freddy Vandierendonck;
Jonge Heer John Vandierendonck;
Mevr. Wed. Firmin Vandierendonck-Van Torre;
Mevr. Wed. Richard Vanhove-De Grijsse;
De familiën Vandierendonck, Vanhove,
Van Torre, De Grijsse en Desmedt,

danken U voor uw blijken van deelneming en uw gebed.

Drukk. Verstraete

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
297	VandierendonckWalther-tekst.jpg	1	360	1312	1664	

58



I. O. F. 91

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
298	VandierendonckVictor.jpg	1	-270	1664	1312	

59

<p>†</p> <p>Wil met ons blijven bewaren in uw gebed en in uw herinnering</p> <p>MEVROUW Maria VAN WASSENHOVE</p> <p>echtgenote van de Heer Antoine ROOSE</p> <p>geboren te Sint-Kruis de 3 mei 1908 en godvruchtig overleden te Blankenberge de 18 januari 1976, bediend met de troostmiddelen van ons geloof.</p> <hr/> <p>*Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen : maar als hij sterft brengt hij veel vrucht voort." (Jo.12,24)</p> <p>Voor velen was de kerst- en nieuwjaars- tijd een tijd van opgewektheid en vreug- de. Voor Maria werden het dagen van eenzaamheid en stil verdriet.</p> <p>Vele jaren van ziekte en lijden deden haar beseffen wat het betekent : lang- zaam maar zeker afsterven.</p> <p>In haar zware beproevingen was zij ech- ter de sterke vrouw die nog veel mensen wist aan te moedigen en op te beuren. Vol hoop bleef zij uitzien naar een betere toekomst. Deze hoop en haar eenvoudig maar diep geloof putte zij uit haar gebed en haar ontmoeting met de Heer in de ziekencommunie.</p> <p>Wij bidden de Heer dat er van dit leven van hard werken, van lijden en beproe- ving niets verloren mag gaan en dat zij</p>	<p>nu mag genieten van een volmaakte vre- de en geluk.</p> <p>Dierbare echtgenoot, kinderen en klein- kinderen, dank u voor uw trouwe en uw zorgende aanwezigheid.</p> <p>Wil dan samen met mij bidden : God, onze Vader, de naam van elke mens staat gegrift in de palm van Uw hand. Help ons geloven dat wij over de dood heen in liefde met elkaar verbonden blij- ven, dank zij Jezus, Uw Zoon, onze Heer, die Gij uit de dood hebt opgewekt omdat Gij trouw blijft aan de liefde, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.</p> <hr/> <p>†</p> <p>De families VAN WASSENHOVE, ROOSE, VAN HULLE en DE MEURISSE,</p> <p>danken u van harte voor de blijken van christelijke deelneming en gebeden.</p> <p><i>Michel Magrabi - Roose. Jeannine</i></p> <p>Begr. M. Rotsaert, Heist - Eddy-Druk</p>
---	---

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
299	VanwassenhoveMaria-tekst.jpg	1	360	1664	1184	

60



nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
300	VandierendonckWalther.jpg	1		1680	1264	

61



nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
301	VanweldenMarguerite.jpg	1	-270	1744	1296	

62



Van aardse banden ontbonden, heeft God in de eeuwige gemeenschap opgenomen de ziel van zijn dienares.

MEVROUW

Marguerite VANWELDEN

weduwe van Heer Leon BAERT

echtgenote van Heer Valère BALASSE

geboren te Heist op 27 augustus 1904 en godvruchtig gestorven te Haine-Saint-Paul op 1 december 1970, gesterkt door de HH. Sacramenten

Sterven is scheiden van al wat dierbaar is, maar de droefheid laat men achter en de vreugde gaat men tegemoet.

God mengt met veel droefheid en pijnen het geluk van dit vergankelijk leven, opdat wij een ander geluk zouden zoeken dat duurzamer en beter is.

De waarde van alle aardse zaken komt tot zijn juiste verhouding in het licht van de dood: wat baat het de mens van de wereld te winnen als hij zijn ziel verliest.

Zij was een goede vrouw, eenvoudig in haar omgang, goedhartig en bezorgd. In vroom gebed wist zij zich tot God te richten en op Hem haar vertrouwen te stellen.

Moge de Heer in zijn barmhartigheid neerzien op

het goede dat zij gedaan heeft en haar nu de eeuwige rust schenken.

Dierbare man, samen hebben we gelukkige jaren gekend. Heb dank voor de vele en goede zorgen, vooral tijdens de laatste maanden van mijn ziekte, waar gij met liefde en toewijding mij verzorgd hebt. Geen scheiden wordt het, maar wel een wederzien. Bid de Heer voor mijn zielerust.

Gij allen, familie en vrienden, gij die mij gekend hebt, dank voor uw genegenheid en vriendschap, waarvan het gebed nu nog het enig teken blijft.



De families

VANWELDEN, BALASSE en BAERT

danken U van harte voor de blijken van Kristelijke deelneming en gebeden.

Begr. M. Rotsaert, Heist - Eddy-Druk

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
302	VanweldenMarguerite-tekst.jpg	1		1312	1728	

63

"Ik ben de verrijzenis en het leven.,



ZALIG AANDENKEN AAN

MIJNHEER

ROBERT VERBRUGGHE

echtgenoot van Mevrouw

Aline SLEGERS

geboren te Knokke de 12 november 1952 en overleden te Bredene de 27 mei 1975 tengevolge van 'n smartelijk auto-ongeval.

Heer, wij kennen het waarom niet van de grote pijn die ons treft bij het onverwacht en te vroege heengaan van Robert, maar wij geloven en belijden dat Gij alleen weet, waarom dit is geschied. Wij bidden U, leer ons langzaamaan berusten, want wij vinden toch een laatste antwoord op ons leed in het woord dat Gij tot ons gesproken hebt: "Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven."

Wat iemand voor ons betekent, begrijpen we eerst in de leegte die hij achterlaat. Wie Robert was, kunnen we nu meten aan het mateloos verdriet en de spijt, die iedereen, die hem mocht kennen, heeft getroffen.

Heer, geef ons nu de kracht nu deze smart te dragen. Dat zij ons niet verbittere, maar dat de herinnering aan Robert ons zou aansporen om eenvoudig en goed te leven.

Heer, aanvaard het gebed van allen die hem liefhebben en laat hem nu genieten van Uw eeuwige vreugde.

Mijn lieve vrouw, nog maar een jaar hadden wij aan elkaar ons ja-woord gegeven en bouwden wij samen aan ons huiselijk geluk. Ware liefde sterft niet maar overbrugt de dood. In een bijna tastbare gemeenschap blijven wij voortleven. Waar handen zich vouwen tot gebed, daar blijft de band en ook de kracht om het leed te dragen.

Gij allen, die mij lief waren weest voor mijn vrouwtje een steun en troost. Dat is de schoonste blij van genegenheid die gij mij kunt geven.



De families

VERBRUGGHE, SLEGERS, RAGAERT en DE GROOTE,

danken u van harte voor de blijken van christelijke deelneming en gebeden.

Begr. M. Rotsaert, Heist - Eddy-Druk

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
303	VerbruggheRobert-tekst.jpg	1	360	1104	1328	

64



HEISTENAAR OMGEKOMEN TE BREDENE

Zoals we in onze vorige editie al meldden, kwam de 23-jarige Robert Verbrugge uit Heist om het leven, toen op de Koningsweg te Bredene zijn voertuig op een stilstaande wagen botste. De jonge man kwam terecht onder zijn gekanteld voertuig, en was stervend toen de mannen van de dienst 900 hem naar het ziekenhuis overbrachten. Inzet: het slachtoffer. (P.O.)

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
304	VerbruggeRobert-krantenartikel.jpg	1		1664	1312	

65

Gegroet, o Kruis, onze enige hoop.

†

Bij de Eucharistieviering bidden wij
voor de zielerust van Mevrouw
HERMINA VERHAEGHE
echtgenote van Heer Achiel BAECKELANDT
geboren te Oostende op 27 april 1900 en overleden te Blankenberge op 29 december 1969, gezalft met de H. Olie.

"Vrede op aarde aan de mensen van goede wil!" De klanken van onze Kerstliederen bingen nog in de lucht, toen Hermina ons onverwachts verliet om het feest van de jaerwende te gaan vieren bij de Heer.

Velen zullen haar missen, die goede moeder met haar steeds jonke liefde voor vader en voor elk van haar kinderen, kleinkinderen en haar achterkleinkind. Haar liefde was bekommernis, hartelijkheid en rusteloos zorgen voor allen en alles. Haar liefde hield nooit op, hoe men ook daarop reageerde. Haar liefde veranderde hoogstens van naam en werd geduld, lankmoedigheid en vergevingsgezindheid.

Niet alleen haar naastbestaanden zullen haar nooit vergeten; haar geburen en allen die haar ontmoetten langs de levensweg zullen haar evenmin vergeten. Want in haar hart was plaats voor iedereen. Haar goedheid was zonder grenzen. Zij was een levende getuigenis van de kerstboodschap: "vrede onder de mensen". Geen leed was er bij de geburen dat ze niet begreep en waarvoor ze geen woord van troost en opbeuring had: Als zij wist dat er ergens nood was, was zij bereid die te gaan lenigen. Zij ging voorbij al goed doende.

Wij danken God voor wat zij voor ons geweest is.

BEMINDE ECHTGENOOT, het einde is te plots geweest en zal u ook zwaar vallen. Laten we God danken voor het geluk dat wij zo vele jaren samen mochten genieten. Eens ontmoeten wij malkander weer bij de Heer. Schep moed!

BESTE KINDEREN, KLEINKINDEREN en ACHTERKLEINKIND, mijn laatste wens die ik niet heb kunnen uitdrukken, kent ge: dat gij uw gezin opbouwt zoals wij het onze, in volle gave aan mekaar, open voor de vreugden en het leed van de medemensen. Dat is de enige weg die leidt naar de thuis waar ik u ben voorgedaan en waar ik hoop u allen terug te zien, bij de Vader! Tot weerziens!

†

De familiën
**VERHAEGHE, BAECKELANDT,
VERBANCK en DE GRANDE.**

*danken U van harte voor de blijken
van Kristelijke deelname en gebeden*

Begr. M. Rotsaert, Heist – Eddy-Druk

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
305	VerhaegheHermina-tekst.jpg	1	360	1296	1648	

66



nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
306	VerbruggeRobert.jpg	1	-270	1680	1248	

67

<p>†</p> <p>In de vrede van Christus ruste nu voor eeuwig de Heer GILBERT VLIETINCK echtgenoot van Mevrouw Jeannine Vanhalewyn De Heer gaf hem het leven te Brugge, de 12 maart 1926 en riep hem weer bij Zich te Gent de 23 november 1971, gesterkt door het H. Oliesel</p> <hr/> <p>Heer, wij weten en geloven dat het sterven voor ons christenen, de doorgang is naar het vaderhuis en naar het volle leven. Alleen is het voor ons moeilijk bij het heengaan van een geliefde tot U te zeggen : "Heer, Uw wil geschiede". Toch vinden wij het laarste antwoord op ons leed in het woord dat Gij tot ons gesproken hebt ; "Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven ook al is hij gestorven". Heer, als christen mensen richten wij ons vandaag tot U. Wij weten dat Gij barmhartig zijt en deze mens zult opnemen in Uw eeuwige rust, want Gij zijt de goedheid zelf, de liefde in persoon. Kijk dan in barmhartigheid niet neer op de fouten die elk mens in zijn zwakheid verricht, maar op het goede dat hij gedurende zijn leven heeft gedaan. Heer, geef zijn echtgenote de moed en de kracht</p>	<p>om voorts haar zware taak te volbrengen met de steun van haar geloof en de troost van het gebed. Geef dat zijn kinderen, geschaard nu rond moeder, voor haar een vreugde wezen en steeds hun vader blijven gedenken in hun gebed. Wees ook een troost voor de ouders van deze man, die in hun levensavond het leed moeten dragen van het ver- lies van hun zoon, en laten wij allen bidden : Heer, geef zijn ziel de rust en het eeuwige licht verschijne hem.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">†</p> <p>De families VLIETINCK, VANHALEWYN, STROOBANDT en VANDIERENDONCK,</p> <p style="text-align: center;"><i>danken U van harte voor de blijken van Kristelijke deelneming en gebeden.</i></p> <p style="text-align: right;">Begr. M. Rotsaert, Heist – Eddy-Druk</p>
---	---

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
307	VlietinckGilbert-tekst.jpg	1	360	1296	1680	

68



nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
308	VerhaegheHermina.jpg	1	-270	1664	1264	

69



nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
309	VlietinckJozef.jpg	0.4	360	1312	1664	

70



nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
310	VlietinckGilbert.jpg	1	-270	923	1375	

71

Herinner U de namen, Heer, van hen die ons in de dood zijn voorgegaan, getekend met het geloof, de Heren :

LEOPOLD DESMIDT

SCHIPPER-REDER
Echtgenoot van Mevrouw
LAURA CATTOOR
geboren te Heist op 6 juni 1924

LOUIS DE GROOTE

MOTORIST
Weduwnaar van Mevrouw
MARCELLA DE VRIENDT
geboren te Heist op 20 november 1909

CHARLES VERBEKE

MATROOS
Echtgenoot van Mevrouw
MADELEINE GHESELLE
geboren te Heist op 4 maart 1915

LEON SNAUWAERT

MATROOS
Echtgenoot van Mevrouw
OCTAVIA DUMEEZ
geboren te Heist op 27 mei 1923

LEON VANTORRE

MATROOS
geboren te Heist op 22 mei 1930

uitgevaren uit de haven van Zeebrugge op 11 oktober 1967 met de Z. 443 "MERCATOR", voor het laatst gezien en gehoord op dinsdag 17 oktober 1967 en sindsdien vermist.

Dat zij in vrede mogen rusten en binnegaan in Uw land, verlicht en vertroost door Christus onze Heer.
(H. Mis).



nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
311	Z443.jpg	1	360	1904	1344	

Heer, U hebt ons alweer geconfronteerd met het ondoorgrondelijk mysterie van lijden en dood. Wij weten dat lijden en dood onoverkomelijke realiteiten zijn in ons dagelijks leven. Maar wij staan telkens weer ontsteld en ontdaan als ze jonge mensen treffen in de volle kracht van hun leven, mensen die bovendien als huisvader van een schoon gezin, menselijk gezien, onmisbaar zijn. Driemaal hebben Leopold en Louis, op gevaar af van hun eigen leven, andere schipbreukelingen gered. En als zijzelf schipbreuk lijden is er niemand in de buurt om hen te helpen!

Heer, maak het ons mogelijk geleidelijk-aan de zin van dit zware kruis te begrijpen en in ons gelovig-leven te verwerken!

De woeste zee was als ontketend in al haar geweld. Zij stuwde haar bruisende baren als bergen de hoogte in. Onze kranige vissers voelden zich in hun boot zo klein als in een kloef!... Terwijl de storm loeide over onze daken, zaten talrijke moeders, vrouwen van onze vissers, te waken tot laat in de nacht bij hun radio om toch nog teken van leven op te vangen van hun geliefde man. Daarna pas gingen ze met bang gemoed slapen... Voor enkele onder haar echter zweeg de geliefde man als dood!

Het mocht nochtans niet! Het kon ook niet! Ze zouden immers binnenlopen, want ze hadden een rendez-vous... Het werd een rendez-vous met de Heer! Vol moed waren ze op weg naar huis; zonder het te vermoeden waren ze op weg naar het eeuwig vaderhuis!... Vader, niet Mijn Wil, maar de Uwe!...

Gans onze vissersbevolking werd in diepe rouw gedompeld; vrouwen en kinderen storten in tranen. Diep als de zee is hun verdriet! Hen troosten is onbegonnen werk!

Ja! zwaar is de tol die onze moedige vissers moeten betalen voor het dagelijks brood van vrouw en kinderen... En wat dan? als de schuit waarop ze zo gesjouwd hebben hun graf wordt, en de wijde zee, waarmee ze zo vergroeid zijn, hun kerkhof!

Onze laatste verblijfplaats is echter niet in het graf noch op het kerkhof, maar wel in het huis van de Vader om daar voorgoed te wonen.

BEMINDE ECHTGENOTE, DIERBARE KINDEREN EN KLEINKINDEREN, mijn laatste gedacht, mijn laatste gil, mijn laatste zucht was een liefde-gedacht, een liefde-gil, een liefde-zucht voor U! Terwijl de zee mij aan 't verzwelgen was, dacht ik

niet aan mijzelf maar aan U! En nu ga ik verder met aan U te denken, onverpoosd en met meer liefde dan ooit! Meer dan ooit ben ik bij U en zal U helpen, vermits ik nu bij Diegene ben die als de beste Vader de gestorven graankorrel honderdvoudig laat voortbrengen. Schept moed! Hij die weleer de woeste baren der zee tot bedaren bracht, kan ook de zee van uw lijden en verdriet doen veranderen in een zee van zegen en geluk. Ik heb U geen vaarwel gezegd. Ik blijf bij U en zeg U tot weerziens!

Lieve Vrouw van de Visserskapel, tot U hebben ze geroepen in hun nood. Verstoot ze niet! En troost ook de dierbaren die zij achterlaten en onder uwe bescherming stellen!



DE FAMILIES DESMIDT, CATTOOR, DE GROOTE, DE VRIENDT, SNAUWAERT, DUMEEZ, VERBEKE, GHESELLE en VANTORRE,

danken U om de blijken van kristelijke deelneming en uw gebeden.

Drukkerij Verstraete

nr	bestand	schaal	hoek	width	height	vorige hoek
312	Z443-tekst.jpg	1		1360	1888	